

De uitslag van de hond Eef is binnen, zij was gezond, en word geadopteerd in Nederland of door mij ha ha. Als het blijkt dat de hond leishmania heeft, laten ze de hond meteen inslapen vanwege blijvende kosten, ik begrijp het wel, maar doet zo'n pijn.

Eerst weer de hokken schoonmaken, er word alweer druk geopereerd, We hebben honden gewassen, en geknipt, en ook wat eigengemaakt speelgoed uit gedeeld, dat was prachtig om te zien, ze hadden nog nooit speelgoed gehad, even valt mijn oog op een witte jankende hond, die word gebeten, er loopt nog een rechtzaak van de eigenaar van de hond, hij heeft de eerste hond zijn keel door gesneden, en deze witte proberen zijn poot af te hakken, arm dier zijn poot staat helemaal scheef naar buiten, en bloed wat, en word nu nog steeds in zijn pijnlijke poot gebeten.

De vijfde dag.

Op naar het asiël, de honden worden gevoerd, een aantal aangelijnd, zodat ze niet alles van de andere honden op kunnen vreten.

Op naar de Aldi voer gehaald met ingezameld geld, 2 manden en reisbench en voerbakken, Marloes was apetrots Even naar het strand gegaan, ons even wat teruggetrokken om even alles op een rijtje te zetten, je hebt veel te verwerken, en dat was die dag, ik trok het even niet.

Rond 19.00 gingen we uit eten, met de terug weg naar huis zagen we een dode pup op de weg liggen, aan de kant gelegd, die was dood gereden, en de darmpjes lagen op de straat, arm beest.

De zesde dag.

De laatste dag in de shelter, even naar de dierenarts met een hondje, paspoorten worden klaar gemaakt voor de honden die met ons mee zullen reizen naar Nederland.

HAPPY HOME, Afscheid genomen van alle honden en katten, als of ze vragen wanneer komen jullie weer, dit was een moeilijk moment, op de terugreis kwamen we weer op de plek waar het dode hondje lag, 2 andere pups zaten op hun kontje er bij te kijken, 1 hebben we kunnen pakken, na uren wachten moesten we het op geven, de ander konden we niet krijgen, het werd donker, naar de dierenarts de pup na laten kijken, de maaien liepen langs zijn biljetjes, een donker bruin beertje met grove poten, verstijft van angst, zat onder de teken, er was geen plaats meer in het asiël, en mocht daar blijven, er liep daar een grote witte hond met vel blauwe ogen, erg mager, en een heup die in elkaar was getrapt, zo was ze gedumpt bij de dierenarts, onderwijl dat de dierenarts achter bezig was, wat een triest verhaal, maar er werd nu voor gezorgd.

Ons vertrek.

Alles klaar maken voor ons en de 5 hondjes die mee reizen.

Het hondje BLUE, gaat mee met mij als handbagage, Hij had 1 blauw oog en een bruin oog, het blauwe oog is verwijderd, vandaar de naam BLUE, hij krijgt nu nog een goede oude dag, hij is geadopteerd, inchecken en de honden de truitjes aan doen, het zal wel kouder zijn in Nederland.

Ze krijgen nog een slaapmiddel een pasta, super spul voor de stres, de reis is spoedig verlopen, de mensen stonden op Schiphol klaar om de hondjes in ontvangst te nemen.

Dit was een week waar we hebben gelachen, gebaald, gehuild, en nog vol zitten van vele emotie's

Dit was mijn verhaal, mijn woorden zijn, GEEF OM ZWERFHONDEN, KEER ZE NOOIT DE RUG TOE, MAAR HELP.

Geschreven door EEF HAM